

Programma-overzicht Kerkennacht Utrecht zaterdag 24 juni

PLUK DE NACHT

Op Kerkennacht, zaterdag 24 juni stellen Utrechtse kerken zich gastvrij voor u open. Nieuwsgierig? Vraagt u zich wel eens af wat er méér is tussen hemel en aarde? Of bent u gek op literatuur, bouwkunst, muziek, schilderkunst? Zoek hier uit wat u het meeste aanspreekt. En ga op pad. Pluk de nacht.

UTRECHT-NOORD

Johannescentrum

Moezeldreef 400 (Overvecht)

20.00 - 23.00 uur labyrint lopen

In het grasveld naast de Johanneskerk ligt het Labyrint van Overvecht. Een labyrint is een pad dat je naar binnen leidt: naar het midden van het labyrint en van jezelf. Je kunt het lopen om je hoofd leeg te maken, of als een meditatieve wandeling. Je kunt het labyrint ook zien als een symbool voor je levensweg. Je loopt het pad heen en terug. Het midden is een plek van stilte en ook het keerpunt, waar naar binnen gaan overgaat in naar buiten gaan, opnieuw de wereld in. Wij zijn er voor uitleg of begeleiding. Je kunt onze Johanneskerk binnenlopen voor stilte, een kaarsje, ontmoeting.

www.johannescentrum.nl

info@johannescentrum.nl



Koptisch-Orthodoxe Kerk

Adriaan van Bergenstraat 61 (Zuilen)

9.00 - 24.00 u gevarieerd programma

Vader Bishoy Kamel Tadros, aartspriester, nodigt u mede namens zijn parochianen uit. Ontstaan in vroeg-christelijke tijden in Egypte behoort deze tak van het christendom tot de oudste kerkgemeenschappen. De naam 'orthodox' verwijst daarnaar.

9.00 -13.30 u Heilige Mis (in het Nederlands), gezamenlijk ontbijt en Bijbellezen.

20.00 - 24.00 u op elk heel uur vangt de rondleiding aan. Er is Koptische zang.

De groeiende Nederlandse geloofsgemeenschap telt acht kerken en heeft sinds kort een Koptisch klooster in Lievelede. Veel jongeren weten de weg naar de Koptische kerk te vinden.

UTRECHT-OOST



Aloysiuskerk

Adriaen van Ostadelaan 2

18.00 uur oecumenische viering, een samenwerking tussen Aloysiuskerk (r.-k), Wilhelminakerk (PKN) en de Holy Trinity Church (anglicaans).

Vanaf 19.00 uur gevarieerd programma

Loop deze kerk binnen en ervaar de prachtige akoestiek op deze Kerkennacht met muziek, psalmen en religieuze poëzie. Het is een programma van de kerken in Utrecht-Oost. In de Aloysiuskerk ligt het accent op het gezongen woord. Dit als een verzamelnaam voor allerlei ritmes en melodieën. Er klinkt koorzang en orgelmuziek en ook zal het ritme van gedichten een belangrijke rol spelen. **19.00 uur - voorlees-evenement voor kinderen** met religieuze gedichten en versjes, aansluitend concert door het koor Mixtuur, geënt op het model van de Engelse *evensong*, met Nederlands en Engels repertoire. Door de avond heen **poëzie** uit verschillende tijden en stromingen, omlijst met **orgelspel**.

Holy Trinity Church

Van Limburg Stürumplein

19.00 - 6.00 uur psalmen luisteren en meezingen. Elk heel uur in een andere muzikale beleving. De cyclus herhaalt zich met andere Psalmen. Hierdoor beleven we de verscheidenheid in het oudste kerkelijke liedboek. We beginnen met anglicaanse chants en Engelse hymns, op Nederlandse wijzen, maar ook in vormen uit de orthodoxe tradities. Koffie en thee staan klaar om de keel zingbaar te houden. Op zondagmorgen (25 juni) om **7.30 uur zingt het koor Choral Mattins**.



UTRECHT CENTRUM

Lutherse kerk

Hamburgerstraat 9

20.00 - 21.15 uur Theatermonoloog

'Dansen en vechten met Maarten Luther'

Theaterstuk met als motieven vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil - voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. Als men danst is er geen zweem van droefheid; maar als men vecht, dan is er vrees en spant men zich in tot het uiterste... Zie ook 'uitgelicht'.



Domkerk / Domplein

20.00 - 22.00 uur Lutherse orgelmis in de

vorm van een estafette. Vier organisten van de Domkerk bundelen de krachten om een Lutherse orgelmis ten gehore te brengen. In een orgelmis worden de onderdelen van de mis voor orgel getoonzet. Zo schreef Bach de bekende twee orgelmissen van Clavierübung Teil III. Deze zijn voor het grootste deel gebaseerd op teksten en melodieën van Luther. Hieruit is de Lutherse mis voortgekomen. Organisten: Hugo Bakker, Erik Heijerman, Piet van Helden en Bob van der Linde. Zij brengen ook ander werk ten gehore.





LEIDSCHER RIJN & VLEUTEN

St.-Willibrordkerk Pastoor Ohlaan 34

(Vleuten)

**16.00 - 23.00 uur
gevarieerd
programma**

Met muziek, solozang en genieten van het interieur van de kerk.

Op de late namiddag kinderactiviteiten. 's Avonds optreden van de Armeense tenor Gevorg Aperants, momenteel verbonden aan de opera van Hannover, met liederen uit Les Misérables. Interieurpareltjes van deze prachtige neogotische kerk uit 1889: het Jugendstil Mariabeeld, gebrandschilderde ramen van glazeniers Max Weiss en H. Geuer, beelden uit 1900 van F.W. Mengelberg. **16.00 - 18.00 uur speurtocht voor de kinderen** met ijsje toe, optreden jong talent Benthe van der Linden (zang) en Jan-Willem Oomes (piano). **17.00 uur kijkje in de orgelkast** onder leiding van organist Emile Simonis. Avondprogramma vanaf **18.00 uur: zangkoor met Taizé-repertoire, ontsteken van Johannesvuur, wandeling door de pastorietuin. Gevorg Aperants treedt om 19.00 uur en 21.30 uur op.**

Torenpleinker

Schoolstraat 5 (Vleuten)

19.30 uur kerk open 20.00 - 21.00 uur literair en muzikaal uur, door de dichter Baban Kirkuki en musicus Monir Goran uit Kirkuk. Kirkuk 1997: Baban Kirkuki en



Monir Goran (foto) weigeren om met het Irakese regime samen te werken. Ze worden vervolgd. Ze vluchten naar Nederland, een tocht die twee jaar duurt. De angst, ontberingen en heimwee hebben hen geïnspireerd tot deze voorstelling.



Rond 21.00 uur Syrische hapjes, 21.45 - 23.30 uur filmdocumentaire

Fuocommare over het eiland Lampedusa, de eerste aankomstplek van bootvluchtelingen. **23.45 uur** Completen, kloosterlijke getijdenviering.



Wilhelminakerk Hobbemastraat 35 (kerkgebouw) en 41 (Huiskamer)

19.00 - 22.30 uur kennismaken met kerkelijke en wijkgerichte activiteiten.

Een 'proeverij' van onze activiteiten, zoals: soos (kaarten maken, spelletjes), wijkmaaltijd (kleine hapjes/salades), (mini)rommelmarkt, muziek (op elk halve uur een miniconcert), doorlopende fotopresentatie via de beamer, rondleiding door de kerk, Bijbelstudie rond een psalm en een kunstwerk, meditatie in de Huiskamer, film (op elk hele uur start een prachtige korte film in de Huiskamer), presentatie vanuit onze pioniersplek 'Begane Grond'.



De Beiaard Huis van de Vrouwen van Bethanië voor ontmoeting en gesprek Stadhouderslaan 37

19.30 - ca. 22.00 uur: filosofisch-religieus programma rond het thema 'overgave en vrijheid'. Is een vrije mens zichzelf genoeg? Wordt vrijheid in relatie tot en voor anderen meer werkelijkheid? Wat heeft God met onze vrijheid van doen? Beschouwing van Theresa van Avila met als uitgangspunt haar godsbede: 'Voor U ben ik geboren, wat wilt U met mij doen?' Inleiding op het vrijheidsbegrip van Luther. In 1520 publiceerde hij het geschrift 'De vrijheid van een christenmens'. Medewerking: Geert van Dartel (foto), directeur Vereniging voor Oecumene en Mariet Rijk, vrouwe van Bethanië.



Nieuwe Kerk Bollenhofsestraat 138-A

Geopend tussen 19.30 tot 22.30 uur Bekijk de kerk van binnen en geniet van een programma met muziek, meditatie en stilte. Voor meer info, www.nk-utrecht.nl.

St.-Catharina- kathedraal Lange

**Nieuwstraat 36
12.00 - 22.00 uur
open kathedraal**

Sinds kort is de rooms-katholieke kathedraal Sint Catharina elke dag open voor een gebed, kaarsje of stil moment in de Mariakapel. **Maar vandaag vanaf 12.00 uur is de hele kerk open tot 23.00 uur.** Overdag kan men de gedetailleerde glas-in-lood-ramen goed bestuderen, 's avonds sfeervol en ingetogen langs de gotisch omrande kruiswegstaties lopen. Staande in het kruispunt van hoofd- en dwarsschip kan men de relikwieschrijn van Sint Willibrord zien, stichter van christelijk Nederland en eerste bisschop van Utrecht.



Nicolaïkerk (Klaaskerk) Nicolaaskerkhof 8

19.00 - 22.40 uur Inspiratie met Taizé, theater, muziek en verhalen

19.00 - 20.00 uur Taizé in Utrecht, jongeren-liturgie met de beroemde makkelijk meezingbare melodieën van de internationale broedergemeenschap en het jongerentrefpunt in het Franse Taizé. Verzoening, vrede en verbinding van hemel en aarde zijn de trefwoorden. www.taizeinutrecht.nl

20.30 - 21.30 uur Mijn hart woont elders, theatervoorstelling over je plek vinden als vluchteling in je nieuwe land Nederland. Samenwerking met Villa Vrede.

22.00 - 22.40 uur De nacht valt met Noordse klanken, vertolkt door het blokfluitensemble Praetorius. Elfen, trollen, helden en mirakels spelen een rol in de composities van Edvard Grieg en Jean Sibelius. Voorstelling en muziek m.m.v. van verhalenverteller Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts.

Doorlopend: expositie van werk van de kunstenaar Waldy Vastrick (1936) en associatief schilderen. Maak je eigen schilderij.



Is er meer
tussen
hemel
en aarde?

Pluk de
nacht...



Vrij-Katholieke Kerk Herenstraat 27

19.30 - ca. 22.00 uur meditatief programma onder het thema 'vrede', afgesloten met het Heilig Lof.

Vanavond drie vormen van meditatie: de geleide meditatie (aanvang 19.30 uur), de stiltemeditatie (aanvang 20.10 uur) en de muziekmeditatie (aanvang 20.50 uur). We beginnen telkens met het delen van beelden over vrede. Om 21.30 uur besluiten we met de ontvangst voor het Heilig Lof, de inleiding daarvan en de viering zelf. Dit is een korte gezongen dienst van innige devotie voor het Allerheiligst Sacrament dat in de monstrans op het altaar is uitgesteld.

Doopsgezinde Gemeente Oudegracht 270 (bij Het Wed)

19.30 - 22.15 uur programma rijk gevuld met verhalen en muziek.

Er is telkens een korte pauze rond het halve en hele uur. Dan kunt u het bijzondere kerkgebouw uitgebreider bekijken of een praatje te maken.

Een greep: *Het verhaal van Hendrik Eemkens*, een oude, aangrijpende doperse tragedie - *Liederen van leven en troost*, Bach, Schubert, Brahms en het mooie lied 'In nije dei' (De Kast) - *Liederen van gebeimenis*, liederen van M. Reger (Maria Wiegelielied), M. Garcia - Morante (Cancons traditional catalanes) - *Liederen van leven en troost*. De onderdelen worden afgewisseld met muziek, op piano, fluit en/of klarinet.

21.45-22.15 uur Maarten meets Menno: Maarten Luther en Menno Simons, twee kerkhervormers, ontmoeten elkaar na 500

De prachtige oud-katholieke kathedraal is open voor bezichtiging. U krijgt een spiegel mee om details van het plafond te kunnen bekijken. Stel gerust uw vragen aan de gids.

20.45-21.30 uur Tafelgast Vrouwkje Tuinman... wat zij met de sleutel moest.

Voor een goed gesprek van mens tot mens ontvangt Maartje Smit de Utrechtse schrijfster Vrouwkje Tuinman (1974). Zie uitgelicht.

22.00-22.30 uur - Naderende nacht...

Sforzato zingt 'Carpe Noctem'

Het Utrechtse koor zingt a cappella, met een voorliefde voor oude muziek en hedendaags klassiek repertoire. Pluk de nacht!

www.kamerkoor-sforzato.nl

www.utrecht.okkn.nl

Avondwandeling van Geerte naar Gertrudis - startpunt: Geertekerk. Geertekerkhof 23, eindpunt: Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen

19.00 uur eerste wandeling en verder elk volgend heel uur.

22.00 uur laatste wandeling

De eerste twee wandelingen zijn speciaal voor families met kinderen.

Duur van de wandeling is ongeveer 45 minuten. Lopen vanaf de Geertekerk om te zien wat dit middeleeuwse kerkgebouw bijzonder maakt naar die andere Geertekerk: de oud-katholieke Gertrudiskathedraal. Onderweg hoort u waarom er muizen op de staf kruipen van de heilige Gertrudis, de abdis uit Nijvel, naar wie de beide kerken zijn genoemd en waarom Utrecht maar liefst drie kerken heeft die aan deze patrones zijn gewijd.

Janskerk

Janskerkhof 26

20.30 uur - ca. 21.30 uur

Concert Hildegard von Bingen

Muziek en religieuze lyriek van de middeleeuwse mystica. Liederen uit de *Harmonia* en de *Scivitas*. Uitvoering: Vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble.

Pieterskerk Utrecht

Pieterskerkhof 3

19.30 - 22.30 Fransen en Walen samen in woord en muziek.

Orgelspel, muziek, teksten uit de Franse Bijbel, poëzie, samenzang en gesprek. Een protestantse dienst in de Franse taal? Dat kan in de Pieterskerk in Utrecht elke zondag om 10.30 uur. Met Kerkennacht proeft u de sfeer daarvan. Onze identiteit: een leven met God in eenheid met alle christenen en in het bijzonder met de Franssprekenden - het ervaren van de rijkdom van de diversiteit van haar leden - een welkome plaats voor steun en dialoog.

Buurtoren - Utrechts Klokkenluiders

Gilde - Buurkerkhof 10

19.00 uur eerste rondleiding, verder elk volgend heel uur

22.00 uur laatste rondleiding

De toren van de Buurkerk, de oudste parochiekerk van onze stad Utrecht, wacht op u. Klokkenluiders nemen u mee naar de klokken. Op de begane grond oefent u met een beieropstelling.

Gertrudiskathedraal Willemsplantsoen 2

(boek *Mariaplaats-Catharijnesingel*,
t.o. de *Inktpot*)

19.00 - 22.30 uur Literair-muzikaal
programma met als motto
'Weerspiegelingen'
19.00-20.30 uur - Verscholen dak...
kijk omhoog via spiegel



Lutherania in Kerkennacht

Verschillende kerken spelen op 24 juni
in op de hervormer Luther die 500 jaar
geleden een schok veroorzaakte in kerk
en samenleving. Zijn invloed is tot op
de dag van vandaag voelbaar.

Het vrijheidsbegrip van Luther, lezing en discussie

Inleiding door Geert van Dartel, direc-
teur van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene Athanasius en Willibrord.
De Beiaard, Stadhouderslaan 37
Aanvang 20.30 uur.

Hier sta ik, theater

Een monoloog door Kees van der Zwaard
over vriendschap en verraad, God en het
geweten, de duivel en de vrije wil - voort-
gedreven door het verlangen naar wat ooit
genade werd genoemd. En ondertussen
speelt het draaiorgel - ergens tussen kerk
en straat. *Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9*,
aanvang 20.00 uur

Lutherse orgelmis, muziek

Vier organisten bundelen de krachten om
samen een orgelmis van Luther ten gehore
te brengen. Luther schreef teksten en
melodieën die deels verwerkt zijn in
Bachs Klavierübung III.
Domkerk, Domplein, aanvang 20.00 uur

Maarten meets Menno, theater

De twee kerkhervormers Maarten Luther
en de doperse Menno Simons gaan in
gesprek. *Doopsgezinde Gemeente, Oudegracht*
270, aanvang 21.45 uur.

Uitgelicht

Opmerkelijke presentaties
in diverse kerken tijdens
Kerkennacht 24 juni.

11-urige psalmenmarathon

Van 7 uur 's avonds tot de volgende
ochtend 7 uur psalmen luisteren en mee-
zingen in de Holy Trinity Church. Beleef
de Engelse koortraditie! U hoeft niet de
hele nacht te blijven...

Van Limburg-Stirumplein, aanvang 19.00 uur.

Schrijfster Vrouwkje Tuinman schuift aan in de kerk

Haar boeken gaan over het 'gewone'
leven, zorg, angst voor dementie en de
dood. Vrouwkje is enthousiast om aan te
schuiven want "idee van geloof en hier-
namaals speelt in mijn laatste vijf boeken
mee." Hebt u een gedicht van Vrouwkje
dat favoriet bij u is? Laat het haar voor
u voorlezen! Geef uw verzoek door via
KathedraalindeStad@gmail.com.

Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2,
aanvang 20.45 uur.



*Vrouwkje Tuinman
in de Gertrudiskathedraal*

Koptische kerk in Zuilen

De aanslagen in Egypte op de Koptische
christenen schokten de wereld. In april
bracht paus Franciscus hen een bezoek
om hen een hart onder de riem te steken.
U hoeft niet helemaal naar Egypte om
een Koptische kerk te zien. Er is er een
in Zuilen! De Kopten behoren tot de
vroegste christelijke gemeenschappen.
Ervaar hun kleurrijke traditie, laat Kop-
tisch gezang u naar de hemel doen reiken.
Koptische kerk, *Adriaan van Bergenstraat*
61, eerste rondleiding 20.00 uur daarna op elk
beel uur, laatste rondleiding om 23.00 uur.

Paasviering in de Koptische kerk.

